

Wie ben ik?

Korach was niet zomaar iemand. Hij was één van de grootste geleerden uit zijn generatie, een van de rijkste en machtigste. Hoe weten we dat?

Korach wilde de positie van Aharon innemen. Hij wilde de Koheen Gadol worden, de hoge priester. Mosjé reageert hier furieus op, en Aharon zelf? In de midrasj staat dat Aharon tegen zijn broer gezegd heeft, dat wat hem betreft Korach net zo geschikt als hoge priester is als hijzelf. Een bijzondere uitspraak waaruit we zien dat Korach een bijzondere man was.

Over zijn rijkdom vertelt de Talmud (sanhedrien 110) dat hij gigantisch rijk was. En toch overheerst in de tora en bij ons alleen maar de naam Korach als een ruziezoeker, iemand die uit is op eigen belang.

Ieder mens vraagt zich wel eens af: wie ben ik nu werkelijk? Ben ik mijn baan? Of mijn geld? Ben ik de Tora die ik ken of de mitzwot die ik houd? In de moesarbeweging, die zich vooral met deze vragen bezig houdt, beantwoordt men deze vraag met de volgende uitspraak: 'Ik ben wat ik wil bereiken'.

Deze misschien wat cryptische uitspraak werpt een heel nieuw licht op het denken over het ego van een persoon. Niet wat hij is, maar wat hij wil bereiken - daar gaat het om. Niet wat je heeft bereikt - want dat kan soms niet door oorzaken die buiten jezelf liggen, maar wat je wilt bereiken in je leven.

Vind je rijkdom en roem het hoogste wat je wilt bereiken? Gaat het daar allemaal om, dan is dat je 'ik'.

Wil je een geleerde zijn en doe je daar alles voor, dan ben je een talmied chacham, zelfs als je kennis die titel misschien niet helemaal waarmaakt.

Wil je ruziemaken met Mosjé om een positie te bereiken die je niet toekomt dan ben jij dat. En vallen alle goede kwaliteiten die je hebt weg, zij worden immers alleen maar gebruikt om je doel na te streven.