

## Kol Nidré - Jom Kippoer 5775

Wij beleven onrustige en onzekere tijden. Mensen zijn bang voor de toekomst. Er is dreiging vanuit verschillende kanten, ook in Nederland. Mensen verbergen hun jodendom weer.

En dan is het Jom Kippoer.

Welke rol kan deze dag spelen, op dit moment?

Om dit uit te leggen het volgende verhaal:

*Een jongetje loopt met zijn vader in een bos. 'Luister jongen', zegt de vader, 'het bos is gevaarlijk, er lopen wilde dieren, je kan er verdwalen en er zijn ook bandieten of rovers. Blijf dus dicht bij mij en loop niet weg'.*

*Maar kinderen blijven kinderen. Het jongetje volgde een vlinder, daarna ziet hij een bramenstruik – onweerstaanbaar! – een vogel had hij bijna te pakken... en opeens is hij zijn vader kwijt.*

*Alleen dwaalt hij door het bos. Waar is papa? Hij raakt verstrikt in de struiken, is bang voor de wilde dieren, de rovers, de nacht...*

*Het wordt langzaam donker en het jongetje zit angstig in een hoekje en prevelt: 'Papa, waar ben je nou?' Op dat moment voelt hij een zware arm op zijn schouder. Hij schikt. Een beer? Een rover? En dan hoort hij een bekende stem:*

*'Ik had je toch gezegd dicht bij mij te blijven, waarom ben je weggelopen?'*

*Het is zijn vader. Nu is het jongetje niet meer bang voor rovers, verdwalen of de nacht – hij is alleen maar bang voor zijn vader die wel boos zal zijn omdat hij is weggelopen.*

*Maar zijn vader houdt van hem en is allang blij het jongetje weer naast hem te weten.*

Wij zijn dat jongetje, G'd is onze vader - Awienoe, Malkenoe! - wij zijn bang voor van alles. Maar niets waarvoor G'd ons al niet vaak heeft gewaarschuwd. Toch zijn wij van Hem verwijderd - vanwege die lekkere bramen, vanwege wat dan ook. En zijn we Hem kwijt. En zijn we bang voor de wereld, de dreiging en de nacht.

Dan is het Jom Kippoer, de zware hand. Een dag lang niet eten, drinken; in sjoel.

Wij luisteren weer naar de stem van onze vader. Wij hoeven niet bang te zijn voor de dreigingen, wij hoeven alleen maar te vrezen dat wij onze vader niet vinden - maar op deze bijzondere dag is Hij dichtbij en zegt tegen ons:

*'Ik had je toch gezegd dicht bij mij te blijven, waarom ben je weggelopen?'*