

5775 Bereesjiet - Gadol

ה' חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר

'G'd wil, vanwege Zijn rechtvaardigheidsgevoel, dat de Tora groot en glorieus wordt gemaakt'

Wij begrijpen dat G'd de Tora mooi en glorieus wil laten zijn. Wij doen de geboden op hun mooist. Een bekende gedachte ook in de afgelopen soekot waar wij de loelav en soeka zo mooi en prachtig mogelijk willen laten zijn.

Wat wordt er echter bedoeld met 'groot'? De Tora is zo groot als zij is, wij mogen immers niets toevoegen of verminderen.

Wij kennen ook de 'grote sjofar', waarop geblazen zal worden bij de komst van de Masjje'ach. Wij komen haar tegen in onze dagelijkse gebeden גדול בתקע בשופר גדול en op Rosj Hasjana : ובשופר גדול יתקע : midden in Oenatanne Tokef.

Maar hier kan toch niet de maat van de bazuin bedoeld zijn?

Het is duidelijk dat גדול (gadol) niet vertaald mag worden met 'groot'. De correcte vertaling is 'belangrijk'. De sjofar is een belangrijke sjofar omdat zij komt van het offer van onze aarstvader Awraham dat hij in plaats van zijn zoon Jitschak heeft gebracht; belangrijk! - niet groot.

De Tora moet belangrijk zijn voor ons, voor de wereld. G'd wil dat op ons prioriteitenlijstje de Tora en de Mitzwot bovenaan staan - zo niet, een steeds belangrijker, Grote, plaats innemen.

En die gedachte is heel belangrijk zo na de feestdagen. Wij zouden namelijk zomaar kunnen vergeten wat we allemaal van plan waren aan verbeteringen nu het 'allemaal' achter de rug is.

Vandaar dat de Haftara ons waarschuwt: laat ons jodendom belangrijk voor ons zijn en steeds belangrijker worden.