

5775 Wajisjlach - Obadja, een visionair

De haftara van deze week is het hele boek Owadja. Deze man kreeg een maal in zijn leven een profetie, een visioen.

Hij was de bediende van Koning Achaw en Koningin Izewel, die ongeveer 900 voor 0 regeerden over Israel. Zij streden tegen Hasjem en Zijn profeten en Owadja, een proselyt - geer - van Edom, het volk van Esaw, redde tientallen profeten en verzorgde hen in hun veilig heenkomen.

De beloning voor hem is dat hij een visioen, ןרן, krijgt over de toekomstige confrontaties tussen Israel en Edom - het volk waar hij van afstamde. De strekking van dit visioen is dat ondanks dat het joodse volk soms zal lijden onder Edom, uiteindelijk de redders zullen optrekken naar Edom om het te berechten.

Rabbi Jonathan Eybeshutz (1690-1764, Altona -Duitsland) ziet in de letters van het woord ןרן een afkorting: *chelek zaam wechelek nechama*, dat wil zeggen hij voorziet dat de relatie tussen ons en Edom gedeeltelijk omschreven kan worden met het woord *zaam*, woede en gedeeltelijk met *nechama*, troost.

Dit kan op twee manieren worden uitgelegd, volgens rabbi Eybeshutz. Ten eerste dat gedurende de geschiedenis er tijden van *zaam* en tijden van *nachama* zullen zijn. Maar ook dat in de woede, troost te vinden valt.

Als het ons moeilijk gaat en wij zien dat om ons heen de dingen niet gaan zoals wij wensen, dan kan er sprake zijn van een moment van *zaam*, woede. De oplossing is dan de *nechama* af te dwingen door een Hasjem te vragen ons extra te helpen.

Wij, van onze kant, nemen dan op ons, ons extra in te spannen voor ons jodendom. Juist in de momenten van grote wanhoop kan Hasjeem namelijk zo dichtbij zijn.

En als wij zo een moment goed weten te gebruiken zal het visioen van Obadja werkelijkheid worden en gaan wij - met Masjie'ach - een vredige toekomst tegemoet.