

5775 Wa'era - Geloof de Profeet

In de haftara van deze week zien we hoe Jechezkeel een profetie krijgt over de teloorgang van het Egyptische rijk.

In een periode van 40 jaar verliest egypte veel gebieden aan Babylonische troepen. Die worden op hun beurt weer verslagen door de Perzen en zo wordt Perzië het rijk dat uiteindelijk de joden weer zal toestaan terug te keren naar Israel en de - door Nebuchadnezar verwoeste - tempel te herbouwen.

Deze geschiedenis duurde 40 jaar, gedeeltelijk speelde het zich af voor de verwoesting van de eerste tempel en gedeeltelijk erna.

De vraag zou echter gesteld kunnen worden waarom Jechezkeel dit allemaal moest weten. Voor de toekomst van ons volk maakte al die bewegingen niet te veel uit.

Maar een antwoord op die vraag ligt in de laatste pasoeek. Daar zegt G'd tegen de profeet dat hij wat te zeggen gaat krijgen door deze profetie. We zien hier iets interessants.

Een profeet moet door ons volk geloofd worden anders heeft zijn profetieën geen nut.

Maar waarom zouden we zo iemand geloven? Maar als hij zich bewezen heeft, dan is het logisch om hem ook in de toekomst te geloven.

Hetzelfde zien we bij Mosjé en Aharon die alle plagen aan fara'o voorspellen.

Dit had ook, onder andere, tot doel om deze mannen bij de joden bekend te maken als afgevaardigden van G'd zodat zij later geloofd zouden gaan worden als zij de Torah zullen gaan verspreiden en het volk verder leiden.