

5775 Tweede dag Sjawoe'ot - Ruth

Er zijn veel redenen voor het lezen van het verhaal van Ruth juist op Sjawoe'ot. Ik wil proberen er één aan toe te voegen. Deze jom tov is toch ook het feest van de Bikoeriem. De eerste vruchten die naar Jeroesjaljijim gebracht mochten worden vanaf Sjawoe'ot.

De diepere achtergrond van deze mitzwa is als volgt: de boer wordt gezien als iemand met veel vertrouwen. Hij ploegt en zaait en wacht dan rustig af tot Hasjeem hem de oogst zal geven.

Hij legt emoena – geloof – aan de dag. Hij dawwent voor regen op de goede tijd enz. maar verder wacht hij in vertrouwen af. En zo wordt hij het voorbeeld van een gelovig man.

Tot dat de oogst binnen is. Dan is het zijn oogst die hij toch maar even bereikt heeft - en vergeet de mens Hasjeem maar al te snel.

Daarom brengt hij de eerste vrucht. 'Om te laten zien dat je niet ondankbaar bent' zegt Rasjie. Maar dat kan ook gebeuren met de Torah. Gisteren kregen wij de Torah en zijn we begonnen met mitzwot te doen.

Maar al snel worden het onze mitzwot en vergeten we wie ze aan ons heeft opgedragen. Ons huishouden is kosher, we houden sjabbat enz. maar denken we nog wel eens aan de Opdrachtgever?

Daarom komt op de tweede dag het verhaal van Ruth de moeder van David. David die ons volk heeft geleerd onze emoena onder woorden te brengen door tehililem en tefilla, David die voortdurend wat hij bereikte toedichtte aan Hasjeem.

De wereld staat op drie poten Torah en Awoda zijn aparte poten. Torah hebben we gisteren gekregen, de awoda van tefilla benadrukken we vandaag. De een zonder de ander kan niet bestaan.

Alleen door steeds weer in gebed onze emoena uit te spreken en ervan bewust te blijven kunnen we de torah en mitzwot volledig beleven.