

## 5775 Balak – Jeugdig Enthousiasme

De tocht van Bil'am naar Balak op weg naar de benee Jisraeel om hen te vervloeken wordt door onze chachamiem vergeleken met de tocht van Awraham Awienoe naar de akeeda, de offerande van onze aartsvader Jitschak.

De een ten goede en de ander ten slechte beoordeeld, maar beide met opoffering en enthousiasme. Zo zadelden zowel Bil'am als Awraham zijn ezel zelf, beide gingen vroeg op pad en beide namen twee knapen met zich mee zoals er staat: sjnee ne'araw 'imo.

Rasji vertelt dat Bil'am een nog grotere hekel aan het joodse volk had dan Balak. Balak wilde het volk vervloeken zodat zij zijn volk, Mo'ab, met rust zouden laten. Bil'am maakte er een vloek van volledig vernietiging van.

Toen Fara'o van plan was het joodse volk tot slaaf te maken liet hij zich door zijn raadgevers leiden. Drie mannen, Jitro, Ijow en Bil'am waren daar. Zij zeiden alle drie iets anders.

Ijow zweeg en verdwijnt van het toneel, Jitro was tegen en vlucht, hij wordt beloond en wordt de schoonvader van Mosjé. Bil'am was voor, hij wordt uiteindelijk door het joodse volk gedood.

Jitro was de grootvader van Balak ben Tzipor. En daarmee was Balak de neef van Mosjé, zij het aangetrouwd. Bil'am echter liet al jong zien dat hij een geweldige haat had tegen het joodse volk. En die kwam nu, in reactie op verzoek van Balak naar buiten.

Een verwijzing naar die haat kunnen we vinden in een iets andere vertaling van de woorden 'sjnee ne'araw 'imo' namelijk: zijn jonge jaren had hij bij zich. Hij droeg zijn haat van vele jaren met zich mee, zoals Awraham, als tegenhanger, met zich meedroeg de vele jaren van verlangen om G'd te dienen op het niveau van de akeeda.

Voor beide mannen gold dat deze tocht iets was waar ze jaren op hadden gewacht en wat ze nu waar konden maken