

## 5776 Soekot - de Grote

Volgens de Ashkenazische gewoonte heft de chazzan het ochtendgebed van Soekot aan men het woordje 'HaGadol'.

Op Pesach is dat met het woord 'HaGibor', de Machtige, op Sjawoe'ot 'Ha-Ee-I, G'd , op de Jamiem Noraiem 'HaMelech', de Koning, en vandaag 'HaGadol', de Grote.

Wat betekent dat? De reeks Jom Tov dagen waar de eerste dagen Soekot het midden van vormen hebben een samenhang.

De hoge feestdagen zijn universeel. Wij spreken over grote dingen: het hèle jaar, àlle mensen, àlle landen, het gaat om grote zaken.

Soekot lijkt juist om kleine zaken te gaan. De soeka wordt een makkelijke mitswa genoemd, de Loelav is goedkoop landbouw materiaal (vroeger). En klaar.

Juist met Soekot, ook, kunnen we ons druk maken om de kleinste details. We hebben lang geleerd over de voorschriften van de Loelav en haar soorten. Een blaadje meer of minder doet er al toe.

Dat verschil tussen grote en kleine mitswot wordt uit de wereld geholpen door het woord 'HaGadol'. Er zijn geen grote en kleine mitswot. Wij weten immers niets over de beloning die wij er voor krijgen. Er is maar een ding dat telt: doen wat HaSjeem van ons verlangt, dat is namelijk altijd 'groot'!