

5776 Bereesjiet - Het Begin

Bereesjiet: Vanwege het begin schiep G'd de hemel en aarde.

Welk begin wordt hier bedoeld? Eén van de verklaringen is : vanwege de mitswot van *challa*, *bechor* en *bikoeriem*.

Alle drie mitswot die wij doen met het begin, het eerste. Het eerste stuk van het deeg, voordat het wordt gebakken, de eerstgeborene zoon, de eerste vrucht, dit alles geven wij aan Hasjeem.

De idee hierachter is als volgt. Al vanaf de schepping wilde Hasjeem dat er *kedoesja* en *chol*, heilig en profaan door elkaar zouden bestaan. De aarde is chol, de hemel is heilig en na de schepping worden die gescheiden.

De mens krijgt als enige opdracht om in het paradijs van één boom niet te eten. Hij moet verschil kunnen maken, *hawdala*, tussen kodesj en chol.

Dat verschil moet hij maken zodra het kan, aan het begin van zijn bestaan. Vandaar dat we challa geven. Door het eerste stuk deeg heilig te maken, vervullen we deze wens van de Schepper. Zo ook bechor en bikoeriem. De mens moet begrijpen dat het zijn opdracht is om kedoesja in deze wereld te brengen. en dat doet hij door *reesjiet*, eerstelingen bijzonder te maken.

Een soort gelijke gedachte heb ik gehoord in verband met de opvoeding van onze kinderen. Die begint vroeger dan we denken.

Zodra een kindje rondkruipt en bijvoorbeeld een Siddoer of ander Joods boek op de rond laat vallen, kijken we het kindje aan en leren we het een kusje te geven.

Heel normaal gedachteloos brengen wij het kind bij dat er een verschil is tussen kodesj en chol. Want voor andere boekjes hoeft dat niet. Verwarrend? Helemaal niet. Daarmee begint het en zo verder tot een goede Joodse opvoeding.