

## 5776 Teroema- Een aards verblijf

De laatste pasoek van de parasja van vorige week luidt: “en Mosjé was 40 dagen en 40 nachten op de berg Sinai”.

Direct daarop volgt de opdracht voor het bouwen van het tabernakel. Ook na de derde keer dat hij 40 dagen op de berg Sinai verblijft en vergiffenis krijgt voor de zonde van het gouden kalf daalt hij af en de volgende ochtend geeft hij allereerst de opdracht tot het beginnen met de bouw van het Misjkan.

Er lijkt een verband te zijn tussen het verblijf op de berg en de bouw van de Misjkan. Welk verband zou dat kunnen zijn?

Mosjé verblijft op de berg op het allerhoogste spirituele niveau dat een mens kan bereiken. Eten en drinken? Te aards! Alleen maar bezig zijn op bovennatuurlijke manier met het verkrijgen van de G'ddelijke kennis: de Tora.

Wat zou dan het eerste zijn wat je daarvan overdraagt? Een opdracht om allemaal op zo een spirituele tocht te gaan? Vasten, zelfkastijding? Noem het maar.

Maar Mosjé begrijpt anders. Hij wil de aanwezigheid van G'd voor de mens tastbaar maken. Bouw een heiligdom en dan kan Ik in uw midden wonen.

Er is een uitspraak: Iemand moet zich zorgen maken om zijn eigen roechnijot (spiritualiteit) en de gasjmioet (wereldse goederen) van de ander en niet andersom.

Helaas is het vaak andersom: terwijl wij goed om onze eigen natje en droogje zorgen en onze gasjmioet op orde brengen, maken we ons grote zorgen over de spirituele stand van zaken bij de ander.

Mosjé leert ons anders: juist als je zelf op een hoog niveau kan leven, moet je je juist inzetten voor het fysieke gemak van de ander, gesymboliseerd door een aards verblijf van Hasjem zelf.