

## 5776 Sjekaliem - Overblijf beracha

Wij zijn gewend om de mitswa van *sjekaliem* als een belasting te zien. De tempel heeft geld nodig om te draaien en het volk moet daar aan bijdragen.

Iedereen evenveel, rijk of arm, allen dragen mee aan deze rijksbegroting. En deze manier van denken is op zich correct.

Er is echter meer over te zeggen. De Chinoech verwijst in zijn uitleg van de mitswa van sjekaliem naar de mitswa van de toonbroden, de *lechem hapaniem*.

Daar schrijft hij dat veel afdrachten die wij in het jaar doen een reden zijn om hetgeen dat overblijft te zegenen.

Zo geven wij het eerste graan in de vorm van een *omer*, de eerste vruchten in de vorm van *bikoeriem*, plengen we water op Soekot zodat Hasjem resp. het graan, de vruchten en het water dat overblijft zal zegenen.

De Chinoech begrijpt dus dat dit ook geldt voor de halve sjekel die iedereen moest afdragen. Daardoor kon het overgebleven geld extra gezegend worden.

Het is opvallend dat de parasja van sjekaliem doorgaans gelezen wordt ten tijde van de belastingopgave, in maart. Bij het invullen vergeten wij niet om onze giften te noemen.

Een mooi moment om na te gaan of wij de mitswa van *tzedaka* voldoende en volgens onze mogelijkheden gedaan hebben. En bedenk: wij geven een deel, zodat de beracha kan rusten op wat overblijft.