

5776 Sjelach Lecha - Let op de boodschappers

Iedereen is bekend met het verhaal van de spionnen, de meragliem. Zij werden door Mosjé gestuurd als boodschappers (sjelach, sjeloechiem - stuur, boodschappers) maar het liep helemaal mis.

Er zijn heel veel verklaringen wat er precies mis liep maar ik wil een gedachte brengen die ook een antwoord kan zijn. Wat er fout gegaan is, is dat de mannen die naar Israel werden gestuurd, verder niet meer in de gaten zijn gehouden door Mosje - of wie dan ook - of zij hun werk wel goed deden.

De enige die dat wel had gedaan was Kalew, hij kon dan ook tegengas geven. Tijdens de *Algemene ledenvergadering* van ons volk, toen iedereen door elkaar heen kletste, kon hij nog iets in het midden brengen, maar door de rest van het volk werd alles wat zij zeiden als zoete koek geslikt.

Het volk dacht: zij zijn de boodschappers, ik geloof het wel. Eigen verantwoordelijkheid werd niet genomen. Vandaar ook dat het hele volk werd gestraft.

In dit verband moeten wij, sjoelbezoekers weten, dat wij ook sjeloechiem sturen. De chazzan en de baal koree staan daar niet zo maar, zij zijn onze boodschappers. In onze opdracht lezen zij de parasja, zeggen zij de tefillot.

En wat betekent dat voor de toehoorder? Laat hij de sjeloechiem aan hun lot over? Is de houding: ik geloof het wel en begin een praatje met mijn buurman of - vrouw? Dan zouden wij net als die generatie redeneren! Een andere houding is gewenst.

De chazzaniem zijn onze voormannen en wij staan achter hen. Wij luisteren naar hun gebeden antwoorden Ameen of anderszins op wat zij zeggen en dawwenen of laajnen met hen mee. Dan zijn zij onze sjeloeché tziboer en mogen we hopen dat hun en onze gebeden door Hasjem verhoord zullen worden.