

5779 Chanoeka - Hoe is belangrijk

In 'Al Hanisiem' zeggen wij: 'En zij – de Chachamiem – hebben acht dagen Chanoeka ingesteld om Uw grote Naam “Iehodot oelehalleel” te danken en te prijzen'.

De dagen van Chanoeka hebben wij dus twee verplichtingen: G'd te danken en G'd te prijzen. Hoe we Hem moeten prijzen is duidelijk. Acht dagen lang zeggen wij het halleel gebed. Niet voor niets brengt RaMBaM alle voorschriften over Halleel in de halachot van Chanoeka. Maar hoe bedanken wij Hasjeem. In 'Al Hanisiem' staat wel dat we Hem moet danken maar niet hoé!

Duidelijk dat het bedanken voor het Chanoeka-wonder niet voor iedereen het zelfde is.

Aangezien Chanoeka het moment is waarop wij de overwinning op de assimilatie vieren, is de dankbaarheid gekoppeld aan de mate waarin wij genieten van die overwinning. Zover als wij de assimilatie in ons eigen leven overwinnen, kunnen we oprecht blij zijn met het Chanoeka wonder

En volgens mij is dat ook waarom de Sjoelchan Aroeg schrijft dat er geen verplichting is om op Chanoeka maaltijden te eten, zoals we dat op Poeriem wel kennen, maar indien men wel een maaltijd maakt en die zelf invult met dankliederen en diwrei Tora, toont men hoever men echt blij is met die overwinning