

## 5779 Sjabbat Sjemini - Kasjroet

Voor dat de Tora ons vertelt welke dieren wél en niet gegeten mogen worden, schrijft zij (Wajikra 11:2): 'Spreekt tegen de zonen van Israel als volgt: Dit is de chaya die jullie mogen eten van alle behema die op de aarde voorkomen'.

De woorden chaya en behema betekenen resp. wilde dieren en vee. En dus klopt deze zin niet. De Tora bedoelt te zeggen dit zijn de dieren van alle dieren die bestaan – en het dus hetzelfde woord moeten gebruiken. Niet: Dit zijn de wilde dieren tussen het vee die je mag eten!

Deze vraag is ongetwijfeld de reden dat Rasji hier met een bijzondere verklaring komt:

"Dit is de chaya': een uitdrukking van leven omdat Israel vastgeklampt is aan Hasjem en geschikt is om te leven daarom houdt Hij haar weg van de onreinheid en heeft haar geboden opgedragen. En aan de volkeren van de wereld heeft hij niets verboden. Een vergelijking met een dokter die bij zieken binnenkomt zoals dat in Midrasj Tanchoema staat'.

In dit staat er in de Midrasj Tanchoema (Sjemini 10):

'Het is te vergelijken met een dokter die twee zieken ging bezoeken in het zelfde huis. Hij zag dat één in levensgevaar was en zei tegen zijn huisgenoten: 'Geef hem te eten wat hij maar wilt'. Bij de andere patiënt zag hij dat hij de ergste crisis achter de rug had en gezond kon worden. Over hem zei hij tegen de huisgenoten: 'Dit moet je hem wel te eten geven en dat niet.' Toen de huisgenoten vroegen waarom de dokter het verschil tussen de patiënten had gemaakt, antwoordde hij: 'Die patiënt die kan leven, moet voorzichtig zijn met wat hij eet, die die zal sterven, voor hem maakt het niet uit.'

Tot zover de Midrasj.

De Tora (Dewariem 4:4) zegt: 'En jullie die vastgeklampt zijn aan Hasjem jullie G'd, leven allemaal vandaag'. Vastgekleefd aan Hasjem – leven vandaag, woorden die Rasjie ook gebruikt.

En de uitleg van deze pasoeek is als volgt: Leven en dood wordt niet gemeten volgens de algemene begrippen. Ook levende mensen kunnen als 'dood' worden aangeschreven terwijl zij die volgens de algemene mening 'dood' zijn, leven.

En dat komt omdat of je wel of niet 'leeft' afhangt of je in staat bent je af te keren van de wereld om ons heen met al haar verleidingen, meningen en invloeden en je te wenden tot de Mitzwot van Hasjem.

Iedereen die zich richt op de mitzwot – en wegdraait van de onreinheid, leeft, vandaag. Iedereen, zelfs die die in onze ogen 'dood' lijkt.

Kasjroet lijkt een enorme verzwaring van ons leven. Er is zoveel niet koosjer. En met gezondheid heeft het allemaal niets te maken. Dus waarom zou ik me aan al die regels houden? Omdat ik wil leven! Door ons aan deze voorschriften te houden, klampen wij ons vast aan Hasjem in een wereld vol onreinheid en daardoor leven wij! Zowel op spirituele als materiële wijze bestaat het Joodse volk nog steeds onder andere door de kasjroet-wetten die wij altijd en overal hebben nageleefd.

En dat wil de Tora ons leren helemaal aan het begin van de kasjroet-wetten:

Dit is de chaya- het leven dat je uit alle dieren kunt halen. Eet alleen koosjere dieren!