

5780 Soekot - Een feest van de opvoeding

Iedereen weet dat Pesach een feest is waarbij het thema opvoeden centraal staat. De Seider, de vier zonen, *ma nisjatana*. Het is allemaal over het doorgeven van de kennis over het ontstaan van ons volk. En de Tora zelf geeft dat aan, De vier zonen komen rechtstreeks uit de Tora.

Hoe zit dat met Soekot? Wat zegt de Tora over de opvoeding van onze kinderen over de wonderen die Hasjem met ons heeft gedaan en in de woestijn? Er staat: "Jullie zullen zeven dagen in Soekot zitten omdat jullie generaties zullen weten dat Ik Bnee Jisrael in Soekot heb laten zitten... Dus er is weldegelijk een opdracht om de boodschap van Soekot aan de 'generaties' te laten weten. Hoe voldoen we aan deze opdracht?

שאל אביר ויגדר זקינך ויאמרו לך

... "Vraag het je vader en hij zal het je vertellen, je ouderen en zij zullen het je zeggen".

Deze pasoek uit de parsja van afgelopen sjabbat, is het advies dat Mosjé geeft aan iemand die wil begrijpen wat er allemaal gebeurd is in alle generaties. In feite onze opdracht met Soekot dus.

Zijn advies roept wel vragen op.

Als ik het mijn ouders heb gevraagd, en zij hebben het mij verteld, wat moet ik dan nog aan mijn grootouders vragen?

Waarom staat er bij mijn vader het werkwoord: vertellen en bij mijn de grootouders het werk 'zeggen'?

Maar het werkwoord HaGaDa - bekend van de haggada van pesach - moet je niet vertalen met 'vertellen' maar liever met: voordoen, laten zien!

Kinderen luisteren niet naar ouders die niet laten zien dat ze doen wat ze zeggen. 'Nee, zoon, jij mag niet dit of dat - maar ik doe het wel. JA, dochter jij moet zus en zo - maar ik doe het niet..'het zal niet werken.

Als je zoon of dochter iets wilt weten zal het alleen maar overkomen als je het voor leeft. Dat begrijpt het kind en zal - normaliter - het voorbeeld volgen. Maar het kind zou kunnen blijven zitten met een vraag: hoe komen mijn ouders aan deze wijsheid: daarvoor kunnen zij - hopelijk - terecht bij hun grootouders. Die kunnen vertellen over vroeger en over hoe zij de Tora hebben doorgegeven.

Hoe voldoen wij aan de plicht ervoor te zorgen dat de generaties(!) weten over wat er in de woestijn is gebeurd: door in de Soeka te zitten. Door het voor te leven. Door te laten zien dat we de moeite doen om onze gemakkelijke omgeving te verlaten voor de onzekere omgeving van de soeka. Nee, nu geen seider met het verhaal. geen maror en beentje om over te spreken. Maar veel meer: een voorbeeld zijn voor onze kinderen en kleinkinderen dat wij in de bescherming van Hasjem willen leven.

Chag Sameach,