

## Verklaringen op de Tefilla - 2

### De Aartsvaders

Voor de tefillot die opgebouwd zijn uit meerdere berachot, kennen wij het principe van *beracha hasemoecha lechawerta*. Dit wil zeggen dat berachot die volgen op een openingsberacha zelf de opening kunnen overslaan. Die opening is de woorden ברוך אתה ה' אלקינו מלך העולם. En zo begint de tweede beracha van het bidden met de woorden *nodé lecha*, van de berachot na de haftara met *racheem al Tzion*, van de sjemone esree met *atta gibor* enzovoorts.

Er is alleen één voorwaarde aan de openingsberacha verbonden: Zij moet voldoen aan alle eisen van een beracha: beginnen en eindigen met de woorden ברוך אתה מלך העולם bevatten.

En hier gaat het fout bij de aanhef van de sjemone esree. De eerste woorden zijn namelijk אברהם ואלקי אבותנו אלוקי אברהם. En dus zouden de volgende berachot niet zomaar aan kunnen haken, de openingsberacha is immers niet perfect.

Het antwoord op deze vraag, geeft ons ook een dieper inzicht in de eerste beracha van de sjemonee esree.

In Parasjat Lech Lecha belooft Hasjem aan Awraham het volgende:

*En ik zal U maken tot een groot volk en ik zal u zegenen en uw naam groot maken, en wees tot zegen!*

Rasji legt dit o.a. als volgt uit:

*En ik zal U maken tot een groot volk* : dit doelt op de eerste beracha van sjemonee esree waarin we zeggen: אלקי אברהם G'd van Awraham

*en ik zal u zegenen*: dit doelt op dat wij zeggen אלקי יצחק G'd van Jitzchak.

*en uw naam groot maken* : dat doelt op אלקי יעקב G'd van Jaakow.

Men zou nu kunnen denken dat men afsluit met alle drie de aartsvaders, daarom staat er *en wees tot zegen* : alleen Awraham zal in de beracha staan.

De eerste beracha van de sjemonee esree gaat niet over hoe Hasjem over de aartsvaders denkt maar over hoe zij, Awraham, Jitschak en Jaakow Hem hebben leren kennen en hoe zij de wereld hebben onderwezen wie Hasjem is. En dus kan niemand dat geloof overtreffen. En ook het beeld van Hasjem dat Jitzchak en Ja'akov hadden, begon bij Awraham . Niemand, zelf zij niet, kan namelijk meer in Hasjem geloven dan het geloof dat Awraham in de wereld heeft gebracht.

En dus is de formule מלך העולם inwisselbaar met אלקי אברהם . En ontbreekt er niets aan de eerste beracha en dus kunnen alle andere berachot eraan worden vastgekoppeld.

En zo beginnen we aan de tefilla, iedere keer weer. Door erbij stil te staan dat wij via en dankzij de aartsvaders in contact kunnen komen met Hasjem. En dat wij, als kinderen van deze bijzondere mensen, voor Hasjem verschijnen.

Tefilla is: vragen wat we nodig hebben aan de Enige ons dat kan geven. De eerste stap: beseffen dat we een deel zijn van de familie van onze Aartsvaders en in hun traditie willen voorgaan