

## Verklaringen op de Tefilla - 6

### Tesjoewa

Na de beracha voor de kennis volgt de beracha voor de tesjoewa, de inkeer, want: als er geen verstand is, komt men niet tot inkeer. Immers, de mens komt alleen dan tot zonde als er een vlaag van waanzin in hem is gekomen (Tal.Bab.Sota 3). Wie zijn verstand gebruikt, blijft ver van de zonde.

Toch klinkt dat logischer dan het is.

De Talmoed (Jer. Makot 2:6 ) vertelt dat Hasjem, voor de schepping van de wereld, aan de Chochma vroeg: "wat moet er gebeuren met iemand die zondigt, in de wereld die Ik zal scheppen?", waarop zij antwoordde dat er geen plaats in de wereld is voor zonde. Immers, verstandig en wijs gedrag staat haaks op zonde en overtreding. Dus leidt meer verstand niet automatisch tot inkeer. In onze woorden: als wij iemand zien die zich onverstandig gedraagt, is het niet vanzelfsprekend dat wij vinden dat zo iemand recht heeft op tesjoewa. Met de woorden van onze chachamim (Tal. Bab. Sanhedrin 92b): het is verboden medelijden te hebben met iemand die geen verstand heeft!

Dus brengt het verstand naar tesjoewa, zoals de volgorde van de berachot lijkt te zeggen? Of staan verstand en inkeer op gespannen voet met elkaar?

Het antwoord op deze vraag staat in de afsluitende woorden van de beracha: הרוצה בתשובה, "Hij die de tesjoewa wil". Met een connotatie: Hasjem wél, andere niet.

Nee, de chochma zelf begrijpt de mogelijkheid tot inkeer niet, maar zij begrijpt wél dat Hasjem de mens die mogelijkheid wil geven. En dus zal de wijsheid die wij in ons hebben ons af en toe op het goede pad zetten. Wij voelen dan opeens een aansporing om hét beter te doen. Wij vragen aan Hasjem om die kleine stap te waarderen en ons in staat te stellen er een volledige tesjoewa (והחזירנו בתשובה שלמה) van te maken (Zoals de midrasj (Sjir Hasjirim 5:2) zegt: "open voor Mij (je hart) als het oog van de naald, en Ik zal je hart openen als de ingang van een zaal!")

Maar... (tal. Bab. berachot 32b): alles is in de handen van Hasjem behalve (onze) angst voor Hem. Dus hoe bemoeit Hasjem Zich met onze innerlijke strijd?

Op deze vraag zijn verschillende antwoorden te geven. Eén daarvan: Hasjem kan ervoor zorgen dat wij ons niet bezig hoeven te houden met allemaal dagelijkse strubbelingen waardoor we tijd en aandacht over houden voor onze daden.

Dat Hij dat wil doen, nadat wij - door ons verstand ingegeven - de eerste stappen op weg naar tesjoewa hebben gedaan, is de inhoud van deze beracha.