

## Verklaringen op de Tefilla - 9

### R'ee

De zevende beracha is R'ee, de gemara (megilla 17b) vraagt waarom we nu deze beracha zeggen en antwoordt : omdat de ge'oela in het zevende jaar zal zijn en ondanks dat er ook staat (sanhedrin 97) dat Masjie'ach pas in het jaar na het zevende komt, zullen de oorlogen die daaraan voorafgaan in het zevende jaar zijn. Vandaar deze beracha op de zevende plaats.

Rasji h.l. merkt echter op dat deze beracha helemaal niet over de ge'oela gaat. Daarvoor komen er nog berachot. In deze beracha, zo schrijft Rasji, vragen we aan Hasjem om ons te verlossen van de problemen die ons dagelijks bezighouden waardoor we niet ongestoord ons aan de Awodat Hasem kunnen wijden. Rabbi Jonathan Eibehitz schrijft, in Jaarot Dewasj, dat de beracha in de tegenwoordige tijd staat omdat Hasjem voortdurend bezig is ons te redden van de dingen die zouden kunnen gebeuren.

We moeten ons realiseren dat ieder moment dat we ongestoord kunnen invullen, in feite een moment is waarop Hasjem onze tefillo hiervoor beantwoordt. Wij zijn bevrijd! En aan ons om die tijd optimaal te gebruiken. Met Tora en mitzwot, met chesed en chinech. En dat zal ons uiteindelijk Masjie'ach brengen. Daarom gebruiken we wel de term ge'oela terwijl dat niet echt het onderwerp van deze beracha is.

.