

## 5782 Soekot 1 / Sjabbat Chol Hamo'eed (Haftarot) - Bijtanken

Een opvallende observatie: in Israel, waar één dag jom tov is, zijn er twee haftarot voor Soekot uitgekozen met hetzelfde onderwerp: de oorlog van Gog en Magog.

Naast de vraag wat die oorlog precies behelst, kan men de eenvoudige vraag stellen: wat heeft die oorlog met Soekot te maken?

Het klopt dat op de eerste dag Soekot in de haftara staat dat de volkeren na deze oorlog naar Jeroejsaljim moeten komen om Soekot te vieren. Zelfs Egypte dat geen belang daarbij heeft, omdat dat land leeft van het water van de Nijl... maar dat is op zich al een vraag: waarom moeten die volkeren komen?

De oorlog van Gog en Magog is een strijd geleid door Gog de koning van het land Magog dat begint als een strijd tegen Israel maar ontaardt in een wereldoorlog waar twee grote wereldmachten tegen elkaar zullen strijden..en daarna komt Masjie'ach. Veel andere details over deze oorlog zijn niet zo duidelijk. Zoals wat er met Israel gebeurt tijdens deze oorlog en of eraan deze oorlog en haar gevolgen te ontsnappen valt.

Maar wat heeft dit met Soekot te maken.

Rabbiner Hirsch geeft hier een even simpele als indrukwekkende verklaring voor. Zowel de naam Gog als Magog komt van de stam 'Gag', 'dak'. Dit volk beroemd zich er op dat zij een dak boven zich hebben, dat een afscheiding vormt tussen hen en 'boven'. Zij leven, regeren, beslissen zonder Hasjem. Ze kennen Hem wel, maar het maakt hen niets uit.

Wij zitten onder een schag, niet onder een dak, om precies het tegenovergestelde te tonen, voelen en beleven! Wij kennen Hasjem en leven, regeren en beslissen alles MET Hem! Zo ziet ons huis eruit, zo onze kehilla, zo ons land.

In de soeka, moet iedereen het geloof in Hasjem tanken om hiermee een nieuw jaar met alle uitdagingen aan te kunnen. In de 'צֶלַת דְּמֵי מוֹתָא', 'de schaduw van het geloof' zoals de Zohar de soeka noemt, leven we 7 dagen zonder dak en rechtstreeks onder Zijn Bescherming.

Dit is wat Gog en zijn volk moeten komen zien in Jeroejsaljim. Omdat zij die les niet hebben begrepen. Wij moeten die les wel begrijpen en horen, vandaar dat de haftarot van soekot over deze boodschap gaan.