

5782 Sjemini Atseret (Haftara) - Afscheid Nemen

We hebben gezien dat de twee haftarot die in Israël gelezen worden allebei over Gog en Magog gaan. De twee haftarot die wij buiten Israël lezen - en die daar niet voorkomen, zijn allebei uit Melachim I perek 8, de beschrijving van de opening van de tempel en de festiviteiten daarbij.

We bespraken al hoe de soeka en de tempel met elkaar vergeleken worden. In de haftara van vandaag gaat het over de laatste dag van al die bijzondere dagen, toen ook elkaar al Sjemini Atseret! Zoals bijv. de ReDaK schrijft dat ze wel afscheid namen van hun koning maar niet feitelijk weg konden omdat het Jom Tov was.

Sjemini Atseret is de dag waarop Hasjem tegen ons zegt: קשה עלי פרידתכם, Ik, zegt Hasjem, vind het moeilijk dat jullie afscheid nemen.

Meestal zeggen we dat na alle bijzondere dagen van Tisri nu het einde daar is en ieder zijns weegs gaat.

Maar de uitleg is ook: de manier waarop jullie afscheid nemen vindt Hasjem moeilijk, want we gaan weg uit deze periode en vallen weer terug in onze oude manier van doen zonder dat we iets van deze dagen mee nemen.

Sjemini Atseret iis het moment om te beslissen wel wat mee te nemen van de Jom Tov dagen. Vandaar ook dat we nu Simchat Tora vieren en de Tora opnieuw beginnen,

Want wat anders kunnen we meenemen dan de wens om dicht bij Hasjem te blijven en dat kan alleen door Torastudie.

Dus: laat ieder voor zich beslissen meer aan Tora leren te doen. Want als we dat meenemen van deze prachtige feestdagen dan nemen we echt afscheid en blijven we het hele jaar dicht bij Hasjem, net zoals al die mensen toen in de tijd van Sjelomo!