

5782 Mikeets (Haftara) - Begrijp de boodschap

In deze haftara komen we een merkwaardig gesprek tegen tussen Zecharja en de Engel die Hasjem stuurt om profetie door te geven.

Nadat Zecharja de profetie heeft gekregen vraagt de Engel: "Wat heb je gezien (4:2). En nadat Zecharja hem dat vertelde, vraagt Zecharja: "Wat is dit allemaal?"(4:4). Waarop de Engel vraagt: "Weet je wat dit is?" en Zecharja antwoordt: "Nee, mijnheer." Hierop legt de Engel alles uit aan Zecharja.

Merkwaardig gesprek. Zecharja is een profeet. Wij hebben daar geen idee bij want wij kennen geen profetie. Maar wat we zeker weten is dat niet iedereen profeet kon worden. En wat we zeker weten is dat profetie mededelingen van Hasjem zijn die nodig waren voor dat moment en voor de toekomst van onze volk. Zo ook deze profetie die de herbouw van de tempel door Zerubawel (bekend uit Ma'oz Tzoer) aankondigt.

Waarom vraagt de Engel dan wat Zecharja heeft gezien? En waarom zegt Zecharja dat hij het niet heeft gesnapt? Is een profetie dan een quiz? Kan Hasjem een boodschap geven die verkeerd geïnterpreteerd wordt? Wat is dan het nut van die boodschap?

Het antwoord is simpel: Ook een profeet is maar een mens met zijn eigenbelang en eigenschappen. Nu dat Hasjem Zich van een beeld bedient om een boodschap door te geven, kan Zecharja het zelf interpreteren en ja, dan kan hij het fout hebben. Maar hij is wijs genoeg en houdt zijn mond. Hij zegt tegen de Engel, dat hij er niets van snapt en dat de Engel het moet uitleggen. Daarmee voorkomt hij dat zijn eigen belang de profetie, zelfs een profetie, verkleurt.

Voor ons geldt dit eigenlijk ook. Nee, geen profetieën maar wel andere symbolen, zoals bijvoorbeeld de Menora. Wat vertelt ons de Menora? Begrijpen we de boodschap eigenlijk wel?

De lichtjes van de Menora kijken ons aan en vragen ons? "Begrijp je wel dat we een boodschap vertellen? Een profetie van een eeuwig volk van tradities die worden doorgegeven, van ouders die hun kinderen vertellen over alle wonderen die Hasjem voor ons heeft gedaan, toen en in onze dagen?"

En wat antwoorden wij? Hebben we de boodschap begrepen?