

HERDENKING JOODS VERZET

25 februari, 15.00 uur



Evenals vorige jaren wordt deze herdenking georganiseerd door de Vriendenkring Mauthausen.

De plechtigheid vindt zoals altijd plaats dichtbij het Waterlooplein waar in februari 1941 joodse knokploegen hebben gevochten om de joodse buurtbewoners en handelaren te beschermen tegen de brutale overvallen van de gewapende WA-ers van de NSB, bij het monument voor het Joods Verzet, hoek Amstel/Zwanenburgwal in Amsterdam-Centrum.

Na deze korte plechtigheid kan men aansluitend de herdenking van de Februaristaking 1941 bezoeken bij de Dokwerker op het Jonas Daniel Meijerplein.

Het programma van de herdenking bestaat uit de volgende onderdelen:

- een welkomstwoord namens de gastgevende organisatie Stichting Vriendenkring Mauthausen
- een toespraak van de heer A. van Gelder
- een kort woord door de heer opperrabbijn, Binyomin Jacobs
- liederen door leden van het Jiddisj koor Hejmisch Zain,
- gedicht Bloemen voor jou van Ida Vos
- kaddisj en jizkor door rabbijn A. Rosenberg, gevolgd door één minuut stilte
- leggen van bloemen

Nadere informatie

Marjon de Klijn, namens de Stichting Vriendenkring Mauthausen

telefoon 020 6768356

email m.de.klijn@wxs.nl